

Sundsbergar'n

Sundsberget December 2000



Välkommen till Sundsbergar'n

I detta nummer:

Rapport från styrelsen
Redaktörens tankar
Faktasnack med Tomten



Rapport från styrelsen



Styrelsen vill framföra en önskan om att de boende har utebelysningen tänd, gärna både på huset och i carporten, nattetid. Området är ju "kolmörkt" så här års, speciellt nu när det aldrig kommer snö någon gång !!



Nästa styrelsemöte är 8 januari 2001

*God Jul
och ett
Gott Nytt År*

önskar
Styrelsen Brf Sundsberget

Redaktörens tankar



Det där med kort- och långminne är svårt att förstå. Varför ska det vara så svårt att komma ihåg hur många liter mjölk man ombads inhandla för en timme sen, när man alldeles glasklart minns att man ramlade på småstadstorgets kullerstenstrottoar och spillde ut mjölk ur kannan första vardagen på skollovet sommaren 1963. Nu var det ju det där med smärtan, blodet och hålet på byxan Det gjorde ju inte ont när min hustru bad mig köpa x liter mjölk. Men hur mycket...??? Namn är speciellt svårt att hålla levande (möjligen än värre med att komma ihåg årtal) - man säger att man har namnet på tungan, men uppfostrad som man är får man ju inte spotta, så det ligger kvar där och småsvider. Såvida inte den person man inte minns att man nånsin kommit ihåg är ett STORT namn, som Garbo t ex. Henne glömmmer jag aldrig! Fast jag har aldrig sett människan. Dessutom hette hon ju Gustavsson. Kortminne får inte förväxlas med kortminne. Va? Jo, jag sa att...äsch du förstår så bra: Det är väl inte så underligt om man minns de få gånger man haft klöver - eller alla de gånger ens omgivning fått spader p g a min kortsynthet, måhända. I Amerika lär det vara så att på Alla Hjärtans Dag tycker hela USA:s befolkning att det är ruter i presidenten - med kongressens goda (el dåliga) minne. Vi har Menlösa Barns dag (har vi det fortfarande? - orkar inte se efter), men det vore relevant med minnesluckornas öppnande istället för adventskalender el. knackande av påskägg. I varje fall ska det på menyn finnas Minnesbetor.

Med hälsning
redaktör'n
tel.131 95
thomas.kilsberger@swipnet.se



Förberedelse för faktasnack med tomten.



För länge sedan i stjärnstråket mellan saga och verklighet föddes Tomten. Han kan tala med alla djur och växter, och utföra de mest fantastiska saker. Tomten levde länge ute i de stora skogarna. Han lärde sig tala naturens eget teckenspråk och han lärde sig att kommunicera med djur och skogsväsen. Sjöarna och bergen lärde honom att nyttja sin egen inre styrka tillsammans med naturens urkrafter och tomtekraften blev både stark och mäktig.

Ja till slut kunde Tomten göra de märkligaste ting... Han kunde få renar att sväva högt över marken och själv kunde han förvandla sig till både fågel och björn.

För 360 miljoner år sedan slog en jättemeteorit ner i Dalarna och bildade det vi idag kallar Siljansringen. De höga berg som omringar sjön Siljan är egentligen kanten på en enorm krater. Av en händelse råkade Tomten och nissarna landa på en bergstopp mitt i Siljansringen. De blickade ut över det uråldriga landskapet – Det var andlöst vackert. Sjön Siljan glittrade i solen och skogarna var djupa och hyste både djur och skogsväsen. Tomten kände att krafterna i berget var starka och mystikens temperatur precis lagom. Inget annat ställe i världen hade rymt alla dessa nödvändiga egenskaper för Tomtekraften på samma gång. Tomten ville också bo någonstans där barnen lätt kunde komma och hälsa på honom. Så utanför staden Mora, invid det höga Gesundabergets fot kom Tomtens eget land, Santaworld, att ligga.

Innan Tomten lärt känna människorna, brukade han smyga sig in i deras boningar om natten. Där klappade han de stora på huvudet och gav dem goda framtidsdrömmar. Barnen fick också klappar fyllda av kärlek och goda tankar. Det är dessa klappar som är föregångaren till dagens julklappar. I dag är julklappen mer en glädjekälla som present och som överraskning och det tycker Tomten förstås är viktigt. Det är bra att glädja och uppmuntra varandra på alla vis.

Har du någon gång undrat över vad alla våra traditioner kommer ifrån?

Vem är tomten?

Varför ger vi julklappar?

Jag ska berätta.....



Jag har fått ett snack med Sundsbergstomten.

- När visade sig tomten för förstagången?

- Förebilden till tomten är S:t Nicholas som var biskop i Turkiet på 300-talet. Han blev efter sin död helgonförklarad och var bland annat barnens speciella skyddshelgon. Han blev känd i Sverige under mitten av 1800-talet genom import av julpynt m.m. och fick sitt namn från folktrons tomte. I engelskspråkiga länder lever också namnet kvar, där kallas jultomten Santa Claus. Den svenska jultomten skapades i stor utsträckning av konstnärinnan Jenny Nyström och har drag både från folktrons tomte och den kontinentala helgongestalten.

- När började vi att skicka julkort?

- Julkort är något som vi skickar till vänner och bekanta. Dom ersatte på 1800-talet de äldre nyårslyckönskningarna. De första julkorten började dyka upp i Sverige på 1870-talet. Tomten visar här några riktigt gamla sådana.



- Var kom julkrubban ifrån?

- Julkrubban är från början en romersk-katolsk sed. Den har blivit vanlig i Sverige först i vår tid. Ca 1930 infördes seden att bygga upp julkrubbor i kyrkorna. Det är också ganska vanligt att under julen ha en krubba stående i hemmet.

- Julklappar har de alltid funnits?

- Seden att ge julklappar härstammar från de nyårgåvor som är kända sedan antiken. En annan källa är skolornas och kyrkans firande av S:t Nicholas dag den 6 december då barnen fick "niklaspresenter". Själva ordet julklapp härstammar förmodligen från en tradition att överlämna skämtsamt eller ironiskt menade gåvor. Man smög sig fram, klappade på dörren, slängde in presenten och sprang sedan sin väg.

- Men var kom julgranen in i bilden?

- Julgranen hade från början antagligen till uppgift att hålla onda makter på avstånd. Seden kommer från Tyskland och infördes i Sverige (till och börja med i slottsmiljö) under mitten av 1700-talet. Det var först under 1900-talets början som julgranen blev en mera allmän sed i vårt land.

- Vi pyntar med julklockor. Varför?

- Förr i tiden så trodde man att klockor, bjällror och annat som förde väsen skulle skrämman bort onda andar. Idag tror vi inte på onda andar längre men klockorna lever kvar som ett trevligt inslag. Klockor används också i bland annat kyrkor för att ringa in till gudstjänst.

- Julbocken var kommer han in i bilden?

- Julbocken är en av våra allra äldsta julsymboler. Den härstammar från förr i tiden då utklädningsupptåg var vanliga i ungdomens julfirande. Man drog runt bland gårdarna (en var utklädd till bock) och framförde ett enklare skådespel eller sjöng någon julbocksvisa. Som belöning fick man mat eller dryck till ett gille som sedan hölls i mellandagarna. På 1800-talet blev bocken tomtens föregångare som julklappsutdelare i de svenska borgerliga hemmen. Numera används den mest som en prydnad under/vid julgranen.

- Varför pepparkakor och pepparkakshus?

- Pepparkakor är några av våra äldsta bakverk. De omtalas redan på 1300-talet. Ännu på 1700-talet gjorde de skäl för sitt namn, eftersom de smaksattes med bland annat peppar. Kryddstyrkan gjorde att de även ansågs ha medicinsk effekt. Det finns ett talesätt att man bli snäll av pepparkakor. Traditionen att göra pepparkakshus kommer från Tyskland och har spritt sig över hela världen.

Med detta fick jag tacka tomten och önskade honom lycka och kör försiktigt i jul trafiken.
Hälsningar från en som träffat Sundsbergstomten

**God jul
och ett
Gott Nytt År**

önskar
Redaktör'n



Sundsbergar'n

Sundsberget 22 November 2000



Välkommen till Sundsbergar'n

I detta nummer:

Rapport från styrelsen
Redaktörens tankar
Tänkvärt

Rapport från styrelsen



Sänkning av vatten avgiften:

Då Nora kommun kraftigt sänkt årsavgiften från 23800 kr till 5900 kr så har styrelsen beslutat att from. 1 januari 2001 sänka vatten avgiften från 338 kr/mån till 248 kr/mån.

Höjning av månadsavgiften from. 1 januari 2001.

Styrelsen har beslutat att enligt tidigare överenskommelse med SBAB skall års avgiften (hyran) höjas med 2%.

Meningen med att styrelsen köpte in kupor till ytterbelysningen var att medlemmarna skulle enkelt kunna byta dom trasiga kuporna mot hela.

Dessutom står det i föreningsstadgarna att:

Boende själva skall vidtaga dom reparationer som behövs dels svara för kostnader för åtgärder som krävs för att hålla bostaden i gott skick.

Nora Ljud & Bild kommer att se över våran kabel tv anläggning detta för att alla bekymmer med dålig bild kvalité **en gång för alla** skall undanröjas. Kontaktperson mellan boende och entreprenör är Voitto Irmrot Sundsbergsvägen 15.

Styrelsen ber att få återkomma med besked om vilka åtgärder som kommer behövas göras med TV-anläggningen.

Nästa styrelsemöte är 4 december

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Sundsberget

Redaktörens tankar



Hellre tyst dammsugare än resa till Mars!

Jag förstår det inte! Datorn jag skriver på är ett grått stycke högteknologi som kopplar upp mig till hela världen snabbare än jag hinner hosta. Dess processor tickar fyrahundra miljoner gånger i sekunden, den kan minnas ett mindre bibliotek och lagra världens alla telefonnummer på en metallbit. Men trots att utvecklingen går snabbare nu än någonsin förr, tvingas jag betala tolvhundra pix för en dammsugare som är fulare, låter styggare och går sönder snabbare än min mammas Elektrolux som hon fick när hon konfirmerades. Var, jag undrar var, finns balansen i utvecklingen!?

Alla har hört uttrycket "De kan flyga till månen, men inte tillverka en tyst dammsugare". Alla har hört det, för att det är femton år gammalt. Idag kan man flyga till Mars, Jupiter och Solen - men den stackars dammsugargåtan är fortfarande olöst. I framtiden kommer vi att teleportera oss runt i universum på laserstrålar, beställa semesterminnen på postorder, och - fortsätta städa lägenheten med rullande rockkonserter. För den smygande, viskande dammsugaren är en utopi som inte ens de mest vågade vetenskapsmän har mod att utmana.

Allright, vi kan väl leva med dammsugare som låter som små jetplan i våra lägenheter. Äggtojocka monster som suger kvalster och damm och som tror att produktutveckling är en maträtt. Men kan vi leva med obalansen som dumdammsugarn symboliserar, där den mest utvecklade vardagstekniken är mil och äter mil från den minst utvecklade? Kan vi förstå att ungarna leker med dataspel som tänker tre hundra miljoner gånger snabbare än apolloraketerna, samtidigt som vi skurar kaklet i badrummet på samma sätt som man gjort sedan urminnes tider? Eller att en fiskgratäng i tjugo år har tagit 45 minuter att värma upp, i en tillvaro där det mesta går dubbelt så snabbt var artonde månad? Accepterar vi det? Att marknaden, eller vad det nu kan vara, bestämmer punktinsatser som ska få ynnesten att utvecklas medan allt annat stagnerar?

Du tycker jag är larvig? Gnälla över dammsugare och fiskgratäng. Men bakom skämten vilar allvaret. Anledningen till att alla världens bilar går på bensin istället för ofarliga bränslen har definitivt inte med teknikens möjligheter att göra. Utan på hur man har prioriterat utvecklingen. Medicinforskningen kring många dödliga sjukdomar har blivit omkörd av Viagra-pillret - just för att döden sker i tredje världen. Där det inte finns ekonomisk marknad för utveckling. Gamla kärnkraftverk kan ersättas med nya säkrare kraftverk som skulle kunna ersättas av ofarliga diton. Om ekonomin gav utvecklingen en chans. Listan kan göras lång. Mycket lång. Utveckling sker där det är lönsamt att utveckla. Det kan låta naturligt, men i skuggan av logiken leker ungar med dataspel vars utvecklingskostnader skulle kunna ge oss en bättre och renare värld.

Tänkvärt

En vän till mig öppnade lådan i sin frus byrå och tog fram ett litet paket inslaget i rispapper. "- Det här, sa han, är inget vanligt paket, det är underkläder." Han slängde pappret och tittade på det utsökta sidenet och spetsen. "- Hon köpte det första gången vi åkte till New York för 8 eller 9 år sedan. Hon använde det aldrig. Hon sparade det till ett speciellt tillfälle. Bra, jag tror detta är det rätta tillfället." Han gick fram till sängen och lade dem bland de andra kläderna, som hon skulle ha på sig till begravningen. Hans fru hade just gått bort. Han vände sig mot mig och sa: "Spara aldrig något till ett speciellt tillfälle, varje dag du lever är ett speciellt tillfälle."

Jag tänker fortfarande på dessa ord... de har förändrat mitt liv. Nu inser jag mer och städar mindre. Jag sätter mig på terrassen och beundrar landskapet utan att tänka på ogräset i trädgården. Jag spenderar mer tid med min familj och vänner och mindre på att arbeta. Jag har förstått att livet måste vara en enhet av erfarenheter att njuta av, inte en överlevnadskurs. Jag sparar inget längre. Jag använder mina kristallglas varje dag. Jag tar på mig min nya kavaj när jag ska till supermarket, om jag har lust. Jag sparar inte min bästa parfym för speciella fester, jag använder den varenda gång jag har lust.

Uttrycken "en dag" och "en av de här dagarna" håller på att försvinna ur mitt ordförråd. Om det är värt att se det, lyssna på det eller göra det, vill jag se det, lyssna på det eller göra det NU. Jag är inte säker på vad min väns fru hade gjort om hon visste att hon inte skulle vara här i morgon som vi alla tar för givet. Jag tror hon hade kontaktat sina familjemedlemmar och sina närmaste vänner. Hon hade kanske ringt några gamla vänner för att be om ursäkt och sluta fred för något gammalt gräl eller meningsskiljaktigheter. Jag tänker gärna att hon skulle gått ut för att ta China - mat vilket var hennes favorit mat.

Det är dessa ogjorda småsaker som stör mig om jag visste att mina timmar var räknade. Det stör mig att jag slutat träffa gamla vänner som jag "en dag" skulle ta kontakt med. Det stör mig att jag inte skriver de brev som jag tänkt skriva "en av de här dagarna. Det stör mig och gör mig ledsen att jag inte sagt till mina föräldrar, syskon och barn, tillräckligt ofta, hur mycket jag älskar dem. Nu försöker jag inte att försena, hålla tillbaka eller spara något som skulle kunna berika våra liv med skratt eller glädje. Och varje dag säger jag till mig själv att idag är det en speciell dag... varje dag, varje timme, varje minut...är speciell.

Jag tackar Tommy Botström för bidraget

Med hälsning
redaktör'n
tel.131 95
thomas.kilsberger@swipnet.se

Sundsbergar'n

Sundsberget 10 oktober 2000



Välkommen till Sundsbergar'n

I detta nummer:

Rapport från styrelsen
Redaktörens tankar
Vad skall vi med bredband till

Rapport från styrelsen



Plastkåpor till ytterbelysningen finns nu att köpa hos
Henrik Dahlin, Sundsbergsvägen 3

Fam. Tellholm på Sundsbergsvägen 18 har haft påhalsning
av någon som försökte ta sig in i garaget natten mellan den
3:e och 4:e oktober. Polisen är kontaktad. Vi får hjälpas åt
att hålla uppsikt över husen och meddela varandra om man
ser något misstänkt.

Föräldrar uppmanas att prata med barnen om ömsesidig respekt
för varandra på området. Det springs omkring för mycket runt
husen och på tomterna.

Vi har för närvarande kö till vårt område!
Efterfrågan finns på: 5 rok, 4-5 rok, liten 4 rok samt en vanlig 4 rok.

Påminnelse om städdagen den 21 oktober.

Obs!!!!!!

**Uteblivet deltagande, (som ej meddelat i förväg)
kommer att debiteras med 250 kr.**

Nästa styrelsemöte är 6 november

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Sundsberget

Redaktörens tankar



- Jag är ju lat.
Naturligtvis är jag det.

Jag är inte intresserad av att hålla på och koppla och pula. När jag talar om Smarta Hem vill jag ha ett hem som gör livet enklare för mig. Jag vill inte hålla på och krypa på rygg under bord och koppla sladdar för att kunna släcka på muggen eller behöva installera nya drivrutiner i mobiltelefonen för att kunna koka ett ägg.

Mycket av de lösningar vi tittar på idag är just sådana. De känns lite som Storm P:s teckningar i gammal Carlsbergs-reklam: jättekomplicerade apparater som hjälper folk att lyfta på hatten när dom hälsar, stora dyra och avancerade lösningar på saker som egentligen inte var något problem till att börja med.

Jag har testat några av de tjänster som ska hjälpa mig att sänka mina tele och el-kostnader och varje gång har jag givit upp. Tag telekostnaderna till att börja med: de olika operatörerna gör givetvis allt för att det ska bli så svårt som möjligt att jämföra priser. Studera på Comviqs mobiltaxor och försök att räkna ut vilken som är billigast för dig. Nobelpristagare har brutit ihop och börjat gråta över mindre problem. Och när jag går in på den mest marknadsförda telesiten just nu visar det sig att jag måste veta exakt hur många lokal-, riks-, mobil- och utlandssamtal jag ringer samt när på dygnet jag ringer dem. Hur ofta tar du mot mobilsamtal från utlandet, hur länge varar de normalt och när på dygnet gör du det? Fråga mig om något annat jag inte vet.

Likadant är det med el-kostnaderna och när jag upptäcker att det bara är den rörliga tredjedelen jag kan påverka, ger jag upp. När allt kommer omkring så driver jag inte något aluminiumsmältverk och det känns inte som det är mödan värt att ägna ett antal timmar på att tjäna några tjugor.

Svärfar skulle troligen tänkt annorlunda. Han tillhör den generation svenska män som gladeligen kan köra 28 mils omväg för att köpa vitpeppar med 15 öres rabatt. Inte jag, jag är för lat.

Jag tycker att allt det här, det borde väl huset kunna göra själv om det nu är så smart. Huset borde veta hur jag ringer och hur jag gör av med el och så borde det själv shoppa teletjänster och el åt mig och se till att hålla kostnaderna nere. Det behöver inte vara perfekt, men det ska ta mig sjutton vara automatiskt. För jag kommer aldrig att åka de där 28 extra milen för att tjäna 15 öre på vitpepparburken, men om burken kom hem till mig automatiskt så skulle jag vara intresserad. Och min svärfar skulle vara i extas.

Vad skall vi med bredband till?

”Vad ska vi fylla bredbandet med, undrar innehållsleverantörerna. Vi måste ha en ”killer app” för bredband om det ska slå!

Och de letar efter en tjänst som likt e-post och webben har fått internet att söka sig till var mans skrivbord. Sedan spekulerar de i medietjänster och servicetjänster i allsköns former.

Förlåt, fylla bredbandet? När i historien har hög bandbredd varit ett problem?

Problemet är ju att den bandbredd vi faktiskt har ut mot internet inte räcker till ens för dagens tjänster, oavsett bredbandslösning.

Vi väntar tålmodsprövande i mer än fem minuter för att få hem en enda mp3-låt, eller i 20 minuter för att uppdatera ett program. Oavsett hur snabb anslutning man har, verkar den ätas upp av det stora surfmonstret. Vips, så är linan för långsam igen. Ungefär som en vanlig dator fungerar när man installerat ett lite förälskat program. Min dator är i alla fall alltid på tok för långsam.

När du gör en rörelse för att vända blad i den här blaskan, inte vill du vänta i 25 sekunder innan bladet faktiskt vänds och texten blir läsbar? Just detta tror jag är den största anledningen till datorstress. Stress som kommer sig av att datorer och internet inte fungerar så som vi är vana vid att världen normalt beter sig. Det ligger i våra gener att saker och ting händer när vi utför dem. Ljudet kommer direkt när vi slår en hammare mot en spik. Inte fem sekunder efter att vi klickat på en knapp på webben.

Högre bandbredd låter som välsignelsen som ska förlösa oss från datorstressen, tomma webbsidor som aldrig laddas klart, hackande ljud och frimärkesstora livesändningar från Hultsfred. Men kommer det att gå tillräckligt fort? Pyttsan! Bandbredden äts ju i vanlig ordning upp av större nedladdningar från internet. Inte minst av Napster. Eller om vi ska vara på den lagliga sidan - den utmärkta radiostation Sonicnet.com och musiktjänsten Listen.com.

För mig är nätmusiken anledning nog att skaffa högre bandbredd. En solklar ”killer app”.

Kanske en för stor killer app av skivbolagens reaktioner att döma.

Konsumentbredbandet är redan fyllt hos dem som har det. Se i stället till att få ut bandbredden till alla. En kollega till mig kommer inte att få bredband ens inom ett år - trots att hon bor på Kungsholmen i centrala Stockholm. Hur ser det då inte ut på andra håll? Förutom att en betydande del av hyresgästerna eller bostadsrättsinnehavarna måste gå med, ska det studeras.

Uppgraderas. Och dras kablar. Sánt tar tid, om inte varje bostadsrättsförening eller hyresgästförening har en eldsjäl som lägger ner hela sin fritid på att få in tillräckligt många intressenter.

Det är inga konstigheter att fylla bredbandet. Problemet är att få ut bandbredd till alla!

Med hälsning
redaktör'n
tel.131 95

thomas.kilsberger@swipnet.se

Sundsbergar'n

Sundsberget 10 september 2000



Välkommen till Sundsbergar'n

I detta nummer:

Öppet brev från Redaktöre
Rapport från styrelsen
Anslagstavlan

Öppet brev från Redaktören



Historien om Sundsberget.nu

Jag skall nu berätta historien om hur vår hemsida kom till.

Allt började för nästan 4 år sedan när jag gick på en datautbildning och vi där skulle göra en egen hemsida. Jag frågade vår dåvarande styrelse om jag fick göra en hemsida om vår förening. Styrelsen nappade och jag gjorde vår första hemsida, som då var en av de första hemsidorna för en privat bostadsrättsförening. Men det var ett stort fel med adressen som vi hade på den tiden, den var lång och krånglig. Efter ca ett år beslöt föreningen att vi skulle skaffa oss ett eget domännamn. Jag sökte sundsberget.se men se det gick inte, för "se" var bara för företag och inte för ekonomiska föreningar. Då sökte jag sundsberget.com, vilket jag fick, men klarade aldrig av att länka sidan mot deras server så det blev inget med den adressen. I samma veva blev det populärt med "nu", så vi sökte domänen sundsberget.nu och den har vi fortfarande kvar och som jag tycker är en bra adress.

Samtidigt gjorde jag en ny hemsida till föreningen som kom ut för ca. 2 år sedan.

Jag vill säga att under åren har ingen från styrelsen eller boendet kommit med några idéer eller förslag på hur sidan skulle utformas med bilder, text eller färg. Hemsidan har fram till för halvår sedan varit en färgad topp och höger kant.

Jag har under all år försök att få så många besökare som möjligt till vår hemsida. Detta genom banners, awards, länkar samt lägga till sidan på snart alla sökmotorer.

För något år sedan blev det populärt i Sverige med bannersutbyte, dvs. jag lägger upp en banner för ett företag och företaget lägger upp min banner på deras sida, enkelt och utan kostnad får jag en länk till vår sida. Nu är det ett företag som sköter om den banners som vi har på vår första sida och bannern byts för varje gång man går in på sidan. Detta medför, som det står under bannern, att ca.100 banners är i rörelse. Vi har genom detta en egen banners som visas på ca.100 andra hemsidor vilket är reklam för vår förening.

Till awards. Awards, pris, eller belöning, är på webben en stor sak men flera tusen olika personer och företag som belönar andras hemsidor. Man antingen, får en award eller söker en award, men man får ingen om man inte har en snygg hemsida. Det får inte förekomma fel i skriptet till sidan eller länkfel. Grafiken (bilderna) skall vara egna eller i majoritet mot andra bilder.

Vissa awards är lättare att få än andra, så det är hela tiden ett stävan att få de mest eftertraktade awardsen.

Dessa awards läggs på sidan, eller som i vårt fall sidorna, och länkas tillbaka till ägaren som i sin tur skriver in namnet på sidan som har fått awarden med en länk tillbaka. Detta medför att man får reklam för sidan. Bra tycker jag, som trivs i detta vårt fina område.

Färgerna som jag har valt för vår hemsida kan diskuteras men de är valda med omsorg från mig, som genom färglära på webben med tanke på läsbarhet, har valt en gulaktig färg på huvudsidan och brun text för att det inte skall vara svårt att läsa. Vit botten och svart text gör att man inte orkar läsa något längre stycke med flimrande skärmar. Musik är svårt att lägga på en sida som ska passa alla så jag valde ljud. Rörelsen som en del tycker är störande, är ett sätt att fånga besökaren och inte för att sitta och titta på, utan som en förströelse eller rörelse på sidan.

Vår nuvarande styrelse har nu bestämt att bakgrunden på sida åter ska vara vit.
Inte heller får det förekomma störande ringar och ljud.
Den får inte innehålla reklam (troligtvis bannersutbytet på första sidan).
Alla awards ska tas bort från sidan, likaså travnyheterna.

Att återgå till vit bakgrund är inte något som görs i en handvändning utan det kommer att ta många timmars arbete, jag får i stort bygga om hela saiten.
Travnyheterna har jag redan tagit bort enligt önskemålet.
Beträffande bannersutbytet kan jag inte förstå varför detta inte får vara kvar.
Är det inte bra med reklam för vår förening?????????

Jag har kortat ned en sida, där texten var en upprepning av text som kommer längre in på hemsidan.
Awardssidorna har jag ännu inte rört.
Den engelska sidan har jag inte ändrat på alls.

Jag vill på det här sättet säga att jag under åren, fram till 2000 inte fått någon hjälp eller betalt för att göra eller underhålla vår hemsida, förutom av Tommy Botström som stöttat och varit bollplank när så har behövts.
Jag känner mig både besviken och ledsen och tycker att det är tråkigt att ni inte tycker om den hemsida som jag lagt ner så många timmer på.
Jag vet också att flera hus sålts tack vare hemsidan.

Om någon vill överta hemsidan så lämnar jag lösenorden till servern.
Vi har idag mellan 50-100 besökare per vecka på vår hemsida. Om det är tackvare länkarna det vet jag inte, men sidan är populär och har fått mycket beröm.

Thomas Kilsberger

Redaktör'n för Sundsbergar'n och Sundsbergets hemsida

Rapport från styrelsen



På det senaste styrelsemötet beslöts att ta ut en avgift för boende som ej deltar på städdagen, utan att meddela sig med 250 kr / per gång. Lampkuporna vid våra ytterdörrar och i anslutning till carporten/garaget är trasiga. Föreningen kommer att inköpa ett parti. Vi kan således köpa lampkuper vid behov av föreningen. Till er som använt färg och oljor och fått kvar, lämna tillbaka dessa till Voitto.

Städdagen

Den 21 oktober är det städdag
Samling i rondellen kl. 10.00
Nedre området står för kaffe.

Ömsesidig respekt!

Visa hänsyn mot varandra. Speciellt alla barnfamiljer bör tänka på att hålla barnens leksaker från grannarnas infarter. Det har inkommit klagomål till styrelsen om leksaker som blockerar och begränsar framkomligheten i området.

Tänk även på att plocka bort leksaker och dylikt från gemensamma grönområden och dina grannars "tomter", så att alla som så önskar och vill, kan hålla fint runt sina hus. En idé kan vara att varje kväll gå en runda och hämta hem sina grejer.

Att man ibland misslyckas har nog alla överseende med. Men om man i stora hela gör ett gott försök, så kan Vi nog lösa problemet

Med vänliga hälsning
Styrelsen Brf Sundsberget



Vi önskar Magda Lena Larsson i nr. 2 och Pia och Mikael Gullstrand med familj i nr. 17
Välkomna till området. Vi hoppas att ni skall trivas.

Anslagstavlan

Om småkryp

Genomsnittsmänniskan sväljer 8 spindlar per år.
Det finns en miljon myror för varje människa på jorden.
Myggmedel skyddar dig inte mot myggor utan det blockerar
myggornas sensorer så de inte upptäcker dig.

Det är frukt- och bärtider - läs om läkande kraft och legender!

Redan på 1400-talet omskrivs plommon i svenska läkeböcker, främst för sina egenskaper att förhindra förstoppning. Det är också därför katrinplommon haft sin plats på julbordet. Lingonris har ansetts vara bra för att lindra infektioner i urinvägarna och urinblåsa och lingon ansågs vara bra för att stimulera aptiten, t ex hos barn som inte ville äta. Flädern var under fornnordisk tid helig, helgad åt kärleksgudinnan Freja. I den kristna traditionen är dess position mindre smickrande, man har bl a trott att det var ett fläderträd Judas Iskariot hängdes i.

Bären som räven tyckte var sura var kanske inte alls rönnbär. Uttrycket lär nämligen ha myntats av greven Aisopos och där han bodde fanns inga rönnbär...
17% av Sveriges yta är täckt med blåbärsris!

Många av de stora; Stagnelius, Strindberg, Fröding och Atterbom har skaldat om nyponet. Josef Baumann som uppfann ångsaftapparaten "Saft-Maja" och själva tillverkningen av råsaft hävdade att saften från röda vinbär "kan väcka döda".

Röda vinbär kallas ibland för Johannesbär. En bärbuske lär nämligen enligt legenden ha räddat Johannes döparen från att törsta ihjäl i öknen.

Hallonsaft har använts som nedkylande dryck vid feber och tidigare trodde man också att den hjälpte mot hjärtproblem. Hallonblad är också ett utmärkt tesurrogat! En engelsk läkare, Nicholas Culpeper, ansåg att äpplen hjälpte mot i stort sett alla besvär och sjukdomar, mot feber ordinerade han rostade äpplen och mot melankoli, hjärtklappning och svinningsattacker äppelhonung. Äpplen var också medicin mot astma, TBC, urinbesvär, ögoninflammation och magsjukdomar. Och dessutom trodde man att äpplen kunde göra en berusad människa nykter igen och hjälpte mot alkoholism!

Hjälp mig att fylla Sundsbergar'n

Nästa styrelsemöte är 2 oktober



Med hälsning
redaktör'n
tel.131 95
thomas.kilsberger@swipnet.se

Sundsbergar'n

Sundsberget 12 juni 2000



Välkommen till Sundsbergar'n

I detta nummer:

Redaktörens tankar
Rapport från styrelsen
Thomas Bästa
Anslagstavlan
Midsommar

Redaktörens tankar



Massmedias kusliga makt

Det är ett intressant ämne hur vi påverkas så mycket av massmedia. Jag säger bara det att tänk alla stackars barn och ungdomar som påverkas av massmedia så att dom får en massa neurotiska sjukdomar. Men det är inte konstigt att det blir så. Vi kan bara ta en titt på dagens tecknade filmer, de som har huvudrollerna i dessa filmerna är inga överviktiga eller spinkiga typer precis. Jag kan inte förstå varför tecknade figurer ska vara perfekta så in i bomben att till och med våra (perfekta) fotomodeller ligger i lä.

Men det är ändå ingenting mot när jag växte upp, då var den sexigast och snyggaste tecknade figuren Betty Bop, tänk på de tjejer som skulle försöka att efterlikna henne, då kan man snacka om problem. För de som inte var med på den tiden fattar inte hur det var för oss barn och ungdomar. I många år gick jag själv och funderade på varför jag såg ut som jag gjorde och var som jag var, spinkig och ganska ensam. Jag fick ångest var gång jag tittade mej själv i spegeln, det var något som fattades. Det skulle ta mig 34 år innan den dagen kom då jag skulle kunna titta mej i spegeln och betrakta mig med belåten blick och vara nöjd med det jag såg. Det som hade fattats var på plats, jag började få ölmage. Som ett ljus gick det upp för mej vem min förebild alltid har varit och jag kände ett lugn strömma igenom hela min själ. Nu så kan jag självbelåten gå runt och känna mig nöjd med mig själv, titta mig i spegeln utan att få ågren och tack vare att min förebild var hårt censurerad på min tid blev jag inte våldsam heller.

Jag tror att ni redan har listat ut vem det är och har ni träffat mej live så har ni nog vetat det före mig, vem det är. Men en sak undrar jag, om jag nu har Kalle Anka som förebild hur ska jag då veta om jag har psykiska problem av detta. Jag själv tycker inte det och skulle någon påstå det så skulle jag inte lyssna. Men det är inte så farligt och det drabbar inte så många att jag blivit och ser ut på det viset, det är värre om en högt uppsatt politiker skulle få för sig att han skulle efterlikna bror duktig i de tre små grisarna och fick för sig att folket var den stora stygga vargen, det skulle skapa stora problem eller hur?.

Thomas Kilsberger

Redaktör'n

Rapport från styrelsen



Om inte alla barn har upptäckt det redan så finns det nu en barnkanal "Nickelodeon" som sänder på dagtid, på samma plats som kanal 6.

Stig Björklund och Anna-Lena Nyberg är kontaktpersoner dvs beslutande för den yttre miljön. De vill gärna ha in idéer på hur vi kan få det trivsammare här på området.

Förslag som inkommit är: bänk till lekparken, grill/trivselsplats, utplantering av vårlökar samt att särskilda "parkeringsrutor" för bl a våra gäster markeras ut.

Det ligger på allas ansvar att hjälpa till så att vi får det trivsamt.

Vårt trädgårdsavfall kan numera läggas i den nybyggda komposten i slänten mitt emot sophuset. Komposten är till för löv och gräs men det går även att lägga ris där, men lägg riset bredvid så kommer Voitto Irmrot att klippa det till mindre bitar. Trädgårdsavfall kan även läggas i ett dika som skall fyllas igen bakom Sundsbergsvägen 15. Fråga Voitto om ni är osäkra var.

Nu pågår ommålning av våra hus.

Målarna tar vatten från respektive hus när de tvättar inför ommålningen.

Styrelsen har beslutat att träd tjockare en 5 cm Ø ej får fällas utan styrelsens godkännande, rensning av sly räknas ej.

Påminnelse om:

Vid alla yttre förändringar skall de boende inkomma med skriftlig begäran till Styrelsen.

Vid ev försäljning ska inre förändringar återställas i fullgott skick.

Styrelsen vill inte komma med för mycket "pekpinne" men vill ändå göra er uppmärksamma på.....

Runt husen och carportar/garage får respektive husägare hålla snyggt vad gäller yttre skötsel av gräs och rabatter, oljning av altaner, rensning av hängrännor mm.

Tänk även på att parkera bilar, båtar, husvagnar och husbilar så att de inte står i vägen för andra, t ex vid gångvägar, cykelvägar och utfart.

Staketet vid vår gemensamma lekpark behöver oljas, gungställningen målas. När du får tid över kan du väl gå ner och hjälp till!!!

Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar!

Thomas Bästa



Mannens olika åldrar!

Mellan 15-20 år är mannen som en Fiat, liten och ettrig.

Mellan 20-30 år är mannen som en Porche, snabb och välsmord.

Mellan 30-40 år är mannen som en Opel Record, lovar mer än den håller.

Mellan 50-60 år är mannen som en gammal Ford, man måste hålla i honom lite sprit för att få honom att starta.

Kvinnans olika åldrar!

Mellan 15-20 år är kvinnan som Asien, välkänd men utforskad.

Mellan 20-30 år är kvinnan som Afrika, het men ändå fuktig.

Mellan 30-40 år är kvinnan som USA, effektiv och tekniskt fulländad.

Mellan 40-50 år är kvinnan som Europa efter två världskrig, härjad men ändå skön.

Mellan 50-60 år är kvinnan som Ryssland, alla vet var det ligger men ingen vill dit.

Kloka ord från små människor

Vad är giftermål?

-Giftermål är när man får behålla sin tjej och inte behöver lämna tillbaka henne till hennes föräldrar. (Erik 6 år)

-Det är när någon har gått ut ett tag och pojken friar till flickan.

Han säger: Jag tar dig för att behålla dig i hela mitt liv, eller i alla fall tills vi får ett barn och skiljer oss, men du måste göra en speciell sak för mig. Sedan säger hon

Ja men undrar vad den där speciella saken är, och om det är något dumt.

Hon är väldigt nyfiken. (Amanda 9 år)

Anslagstavlan

Kreativitet

Du befinner dig i ett kolsvart rum, inget ljus!

Det ligger 100 svarta och 100 vita stumpor blandade i en kartong.

FRÅGA: Hur många är det minsta antal strumpor som du måste ta med dig ut ur rummet för att vara säker på att ha ett par som är av samma färg?

Tack till Stig för bidraget

Hjälp mig att fylla Sundsbergar'n



Midsommar

Sill, färskpotatis och jordgubbar som vi tycker hör midsommaren till har egentligen ingenting med den gamla midsommartraditionen att göra. Öl och nubbe däremot har det alltid funnits på finare midsommarfester. Helst ska det vara specialgjord midsommarsprit.

Men hur började det? Varför firar vi midsommar?

Det är uppenbart att vi firat midsommar sedan urminnes tider. Vi firade sommarsolståndet, årets längsta dag. Det finns inga bevis för att midsommar firades så tidigt som på stenåldern men vi vet att det firades på 800-900-talet. I den isländska mytologin kan man exempelvis läsa något i stil med öl ska man ha på jul, påsk, midsommar och mikaeli .

Midsommarstången kom senare, förmodligen på 1400-talet. Man tror att den kom från Tyskland men att vi plockat bitar från olika europeiska vår- och sommartraditioner och komponerat det svenska midsommarfirandet. Svenskt och svenskt förresten. Midsommar firas än i dag på olika sätt beroende på var man befinner sig i landet.

Det finns ingen standardisering hur man ska klä midsommarstången. Det finns lika många varianter som stänger, man kan göra precis som man vill.

I Östergötland finns en tradition att stången ska ha fem kransar och att den översta ska vara formad som ett hjärta. Det är kärlekskransen och i den får det bara finnas röda blommor. På vissa ställen klädde man stången så att den liknade en kvinna, andra klädde flaggstången. Det enda gemensamma var att midsommarstången skulle vara hög. Ofta tävlade byarna om vem som kunde göra den högsta. I Skåne och på Västkusten tände man Majeldar precis som man fortfarande gör i Danmark och Norge.

Löv och blommor var mycket viktigt vid midsommarfirandet. Så mycket som möjligt skulle lövas. Helst skulle det vara björkris men fanns inte det gick det bra med rönn och asp också. De som bodde i staden kunde köpa blommor och björkris på lövmarknad.

Man samlade kraft. Vid midsommar är växtkraften i allt grönt som störst och den ville man spara. Till exempel kunde man ge torkade midsommarblommor till djuren på vintern för att de skulle bli piggare.

Kärlekens natt. Midsommar handlar mycket om kärlek och framtid. Alla som har läst Barnen i Bullerbyn vet att om man hoppar över sju gårdsgårdar och plockar sju sorters blommor utan att säga ett ord och sedan sover med dem under kudden, då drömmer man om sin tillkommande.

Det finns massor av liknande historier. Om du letar upp en blommande ormbunke klockan 12 på natten kan du önska dig något. Rullar du dig naken i gräset på midsommarmorgonen får du vara frisk. Det är nämligen inte vanlig dag i gräset utan honung.

Vid solvändningarna fyra gånger om året var det vanligt att man tog tidor, det vill säga att man försökte se in i framtiden. Att plocka blommor och lägga under kudden hör ihop med det.

Visst är det också så att midsommarstången betraktas som fallossymbol och att det är en fruktbarhetskult. Det finns ett gammalt talesätt som säger midsommarnatten var inte lång men sju och sjuttio vaggor satte han igång.

Jag önskar alla en trevlig Midsommar och en skön Sommar

Nästa styrelsemöte är 4 september



Med hälsning
redaktör'n
tel.131 95

thomas.kilsberger@swipnet.se

Vi syns i nästa nummer!



Sundsbergar'n

Sundsberget 26 maj 2000



Välkommen till Sundsbergar'n

I detta nummer:

Redaktörens tankar
Rapport från styrelsen
Nytt på berget
TV Nytt
Mors dag
Thomas Bästa
Månades Ordspråk
Anslagstavlan

Redaktörens tankar



Sköt om hus och tomt

–eller ska de sköta sig själva?

Det är något av ett underverk varje år. I den nyss gråbruna och vintertrista trädgården sticker det upp små gröna skott, knoppar på buskar och träden börjar svälla. Nu har det börjat att blomma här och där och nymornade insekter swischar förbi i vårsolen. Det känns plötsligt riktigt trevligt att kratta fjolårslöv och plocka nerblåsta kvistar. Fröså när jorden reder sig och beskära rosenbuskarna när björklöven är stora som musöron....Den första klippningen av gräsmattan har väl alla gjort, annars är det hög tid! Kära besvär för allt fler av oss.

I takt med att allt fler upptäcker att trädgården både ger avkoppling och utbyte i form av tillskott till hushållet – grönsaker, frukt, kryddor – har också engagemanget blivit större. Försäljningen av plantor, jord, verktyg, växtskyddsmedel och dekorationer av olika slag ökar och minsta plätt blir betraktad med nya ögon av nyfrälsta trädgårdsägare. Kan man inte göra ett grönsaksland här?

Om du själv inte har så god koll på ditt hus, kan det kanske vara en tröst att "självtänkande" hus nu är en realitet. Tekniken utvecklas snabbt, och mycket av det som idag nästan är science fiction är kanske morgondagens standard. Redan är flertalet hus anslutna till Internet, även om många svär över väntetiden vid uppkopplingen och långsam nedladdning av det man vill ta till sig. Lösningen heter förstås bredband, men eftersom vi i vår förening ligger mellan 3,5 och 3,7 km från axestationen finns det lite hopp för oss. Men jag hoppas att vår nya ordförande vill fortsätta att driva frågan till Telia.

För vi vill också ha bredband!!!

Jag vill också ta tillfället i akt och hälsa den nya styrelsen lycka till.

Thomas Kilsberger

Redaktör'n

Rapport från styrelsen



Styrelsen:

Ordförande: Stig Björklund

Vice ordförande: Voitto Irmrot

Kassör: Gunnel Nordqvist Karlsson

Sekreterare: Anna-Lena Nyberg

Ledarmot: Henrik Dahlin

Suppleant: Henrik Andersson

Suppleant: Tina Tellholm

Revisor: Olle Gipperth

Ersättare: Heikki Nykänen

Valberedning

Sammanställande: Ari Kainulainen

Ledarmot: Leif Cederlund

Nästa styrelsemöte är den 5 juni

Har ni frågor som ni vill ska tas upp på nästa styrelsemöte,
inkom med dem skriftligt i god tid före mötet.

Lämna era frågor till någon i styrelsen.

Nytt på berget



Vi hälsar välkommen till Diana Spjuth med familj i Nr.13

TV Nytt



Kontaktperson för TV är:
Voitto Irmrot, Sundsbergsvägen 15
Tele: 139 67

Mors dag



Mor lilla mor

Sista söndagen i maj står mor i fokus.
Den amerikanska lärarinnan Ann Jarvis lanserade mors dag
och mor firades första gången i maj 1907, årsdagen av hennes mors bortgång.

I Sverige infördes mors dag 1919 och flyttades då från andra söndagen
till sista söndagen i maj. Vi firar med famnen full av blommor
för Mor, lilla mor, vem är väl som du....

Thomas Bästa



Långtidsprognosen på vädret,
ger en tillfälle att reta sig på vädret flera dar i förväg.

Två norrmän är ute och går i öknen:
- Jisses, vad det måste vara halt här.
-Varför tror du det?
- Annars hade de väl inte behövt sanda så här mycket.

- Är du verkligen säker på att din man är och fiskar när han säger det?
– Absolut, han kommer nämligen aldrig hem med något.

- Mamma, vad är en transvestit?

- Fråga pappa, **hon** vet!

Månadens Ordspråk

”Pengar löser inga problem, Men jag gråter hellre i en BMW än i en buss.”

Anslagstavlan

Premiär för Sundsbergets nya hemsida.
Besök den på adressen: www.sundsberget.nu

Färg och oljor till altaner och slipers
finns att hämta hos Ari Kainulainen
Sundsbergsvägen 7



Med hälsning
redaktör'n
tel.131 95
thomas.kilsberger@swipnet.se

Vi syns i nästa nummer!

Sundsbergar'n

Sundsberget 6 april 2000



Glad Påsk

Välkommen till Sundsbergar'n

I detta nummer:

Redaktörens tankar
Ordförandes Penna
Djur och natur
Våren är här
Styrelsen
Att informera
Nytt på berget
Thomas Bästa



Redaktörens tankar

IT-teknik och distansarbete – det brukar ju innebära en växande möjlighet för avfolkningskommuner att leva vidare. Så står det ofta i tidningarna när man läser om den nya tekniken. men vad innebär det för mig. I framtiden är det nog så att IT-tekniken får större betydelse för att skapa nya livsmönster, när kärleken och geografin inte går att förena. Man bosätter sig i ett trevligt hus på Sundsberget, relativt nära en eller flera städer, jobbar hemma i huset några av veckans dagar och i några dagar kanske i var sin tätort och i olika arbetsgemenskaper. I den cirkulation och omflyttning som pågår i samhället kan IT fungera som ett smörjmedel genom det geografiska oberoende som denna teknik skapar. Så vi på Sundsberget kan se ljusst på framtiden om vi nappar på IT-tekniken som kommer. Det kan medföra att vi kan få stor efterfrågan på våra hus och att priserna stiger. Men nog om IT. VÅREN är här, och med den värme och sol. Det är riktigt så att man längtar efter att få klippa gräset för första gången. Tänk doften av ny klippt gräs. Är det inte så? Blommor. Jag väntar på att få se den första Tussilagon eller hästhoven som den heter. Björkar som knoppas är det inte fint? Men med eftertanke på knoppar, tänk på allergikerna när ni plockar in påskriset. Till en annan sak, Parkeringsmoral. Ni som parkerar era bilar utanför dörren. Har ni tänkt på att andra vill fram, eller har den tanken aldrig funnits. Jag bara undrar? Det finns även en aspekt på saken. Brand! Vad händer om det börjar brinna i något av husen och det står en massa bilar på platser som det inte skall stå bilar på. Jag uppmanar alla att parkera på avsedda platser i garage, carport eller där ni inte står i vägen för andra. Vändplanerna kan även fungera som parkering, men tänk på att bilen inte står så att andra inte kommer fram . När jag nu är i farten, som så många andra, måste vi tänka på att det är 30 km/t i området.

Tänk på barnen.

Bilar är hårda barn är mjuka.

Thomas i 5an



Ordförandes Penna

Det blir ljusare och ljusare - glesare och glesare mellan ovälkomna snöfall och frosthala trappor & verandor - knoppar börjar brista - och det tydligaste av alla vårtecken är att vi närmar oss vår efterlängttade vårfixardag med stormsteg, samtidigt som vi också närmar oss vår årsstämma där vi återigen ska avhandla frågor av gemensamt intresse för oss alla här uppe på "Berget".

Val av styrelse och andra förtroendeuppdrag, TV-kanalernas utbud, eventuella kostnader för investering av analog / digital mottagarutrustning, gemensam bredbandsanslutning eller inte, WEB-sidans vara eller icke vara, vår utemiljö m.m m.m, är några av de punkter vi kommer att avhandla i "vårt lilla rum" på Nora Stadshotell i början av maj.

Med anledning av detta vill jag passa på att tacka alla boende på Sundsberget, för den tid som varit. Nej då – jag ska inte flytta, utan Ni får nog "drass mé mej" och min familj ett tag till. Däremot har jag bestämt mig för att, efter att suttit i styrelsen på olika uppdrag sedan föreningen bildades, meddela styrelse & valberedning att jag inte är valbar inför kommande verksamhetsår. Jag känner, efter dessa ca 7 år, att jag tillfört vad jag haft att ge, och tror att föreningen mår bra av personbyten såväl på ordförandeposten som på andra platser i styrelsen.

Åren i styrelsen har varit mycket intressanta och givande, såväl vad gäller de många in- och utflyttningar vi drabbades av när vi hyrde ut ett flertal hus i andra hand, likväl som alla turer i samband med vår rekonstruktion / uppgörelse med vår långivare SBAB. Men kommande styrelse kommer inte att kunna luta sig tillbaka i lugnan ro riktigt än, utan måste fortsätta den påbörjade diskussionen med byggherren NCC, vad gäller de påtalade bristerna i våra hus.

Återigen tackar jag Er alla för den tid jag haft Ert förtroende i mitt uppdrag, önskar Er alla en Glad Påsk och fin vår och sommar, samt önskar tillträdande styrelse lycka till.

Tommy Bolström
ordförande



Djur och natur

När vi ändå satt här vid tangentbordet och tittade ut över skogen och naturen som vi har utanför vårt fönster, så tänkte vi delge en del av våra naturupplevelser här på Sundsberget. Eftersom vi tidigare bott i Norrland och varit mycket ute i skogen och haft många fina upplevelser. I Örebro däremot var det inte mycket bevänt med det.

När vi flyttade in här så tyckte vi att det var lite otäckt med alla gropar och skrymslen bakom huset och det höga gräset, just med tanke på att det kunde finnas ormar, det visade sig ganska omgående vara en riktig bedömning. Vi hade två stycken huggormar under en sten, som heller inte hade för avsikt att avlägsna sig, trots att vi höll på att gräva alldeles intill.

Nu under hösten och vintern så har vi vid flera tillfällen haft stora spår upp till en dm stora från en kisse, modell större, med tofsar på öronen. Spåren gick ca 2 meter bakom huset och upp i skogen igen. Men vi var lite osäkra om det verkligen kunde röra sig om ett Lodjur så vi ringde Länsstyrelsen för att fråga om spår, tydligen så var det det. Det var lite märkligt att den inte är mer skygg än så, att den gång på gång kommer ända fram till huset och har sin "runda" här. Normalt så borde väl den här kissen vara mer skygg och hålla sig på längre avstånd än den gör, men den här verkar inte bry sig. Man har kunnat se hur den har lunkat på och gjort enkla språng på 1,5 meter utan att anstränga sig. Vi misstänkte redan i somras att det var någon här och hälsade på eftersom vi hade en del katter som var ägarlösa som försvann en efter en. Vi såg också i tidningen notiser om att andra haft besök av "kissen".

Vid vårt fågelbord har vi i vinter haft besök av alla möjliga och omöjliga fåglar tom hackspetten har varit här vid flera tillfällen. Nu senast den 7 mars mitt på dagen satt en falk längst ner på bron och bara satt där och tittade sig omkring i lugn och ro, troligen rör det sig om en stenfalk eller tornfalk, kan ju också röra sig om någon annan liknande falk, det är svårt att avgöra när man inte är någon fågelexpert.

Och ovanför slänten på baksidan så har vi ofta besök av rådjur. Vid våra promenader så ser man ofta spår efter både räv och hare. Nu senast när vi gjorde en motortvätt på bilen så var alla gummibussningar och tätningar gnagda på, så tydligen så har det varit en mus och hälsat på när bilen stått ute under hösten. I helgen så hade vi besök av en stor vit katt på baksidan med en mus i munnen som troligen var på väg hem med sin fångst.

Samtidigt känns det lite tråkigt när man ser barnen som brukar vara här uppe och bryter sönder både ekplantor och lönn och andra träd speciellt på berget ovanför rondellen och ovanför vårt hus, och för ett sådant onödigt busliv. Att man tänker på allamansrätten, visar hänsyn mot djurlivet och är aktsam om växter och träd. Den här skogen är verkligen mångfaldig och är värd att besökas.

Familjen Tellholm



Våren är här!

Även om kylan och vintern har gjort sitt bästa för att hålla kung Bore kvar vid makten ett tag till är det äntligen dags för att hälsa våren välkommen till Sundsberget. Vad vore bättre än att städa vintern ut så att våren får föste ordentligt. Den 15 april är tanken att vi går man ur huse och snyggar upp våra gemensamma ytor, från infarten och ut på respektive gata.

Vi ses på vändplan kl. 10.00 med krattor, skyfflar, sopborstar och skottkärror.
Om ni har förhinder att delta, ring Henrik 311516.

Styrelsen

Nästa styrelsemöte är den 3 maj.

Planera in 8 maj då vi har årsmöte.

Har ni frågor som ni vill ska tas upp på nästa styrelsemöte,
inkom med dem skriftligt i god tid före mötet.
Lämna era frågor till någon i styrelsen.



Att informera...

Information är viktigt, men det tillhör bland det svåraste man kan ge sig på.
Budskap uppfattas så olika och det är inte sällan två personer hört någon säga
samma sak men uppfattar det helt olika.

Därför är det viktigt att information efterfrågas och sprids på ett tydligt sätt. Ingenting är
emellertid så bra att det inte kan bli bättre.

Jag vill tacka familjen Tellholm för deras bidrag.

Jag tar jättegärna emot fler bidrag, tips och ideer.



Nytt på Berget

Vi hälsar välkommen till:
familjen Bornälv i Nr.12



Thomas Bästa

- Jag träffade henne i går, hon var underbar!
- Friade du?
- Naturligtvis, och jag sade att jag kunde gå till världens ände för henne.
- Vad svarade hon?
- Hon tyckte att jag kunde starta genast.

Kvinnan till mannen:

"Älskling? Är det sant att du bara älskar kloka, vackra kvinnor?"

Mannen svarar:

"Oh nej älskling, jag älskar bara dig!"

Du vet att du är en datanörd om...

...din armbandsklocka har mer processorkraft än din grannes dator.

... du presenterar din fru som min.kvinna@hem.fru

... din fru skickar email när det är dags för middag istället för att ropa på dig.

... du ser fram emot julen enbart för att få nöjet att sätta samman barnens nya leksaker.

... din definition på att ha roligt innebär att snabb- spola igenom den senaste science fiction-filmen för att hitta nya tekniska idéer och uppslag.

... du inte ens vet var ytterhöljet till din dator är någonstans.

... du har byggt om din konservburksöppnare så att den numera är mikroprocessorstyrd.

... du nånsin har bränt ner gymnasiet med ditt kemiprojekt.

... du nånsin har köpt en elektronisk pryl "i befintligt skick" - alltså trasig.

... du inte alls fattar vad som är roligt med den här listan.



Med hälsning
redaktör'n
tel.131 95
thomas.kilsberger@swipnet.se

Vi syns i nästa nummer!

Glad Påsk

Glöm inte städdagen den 15 april

Samling 10.00 i rondellen

Sundsbergar'n

Sundsberget 8 mars 2000



Välkommen till Sundsbergar'n

I detta nummer:

Redaktörens tankar
Rapport från styrelsen
TV Nytt
Det hände för 100 år sedan
Vem är gubben
Thomas Bästa

Redaktörens tankar



Snö, regn och blåst, så har vintern varit. Nu får vi hoppas att den stundande våren blir bättre. Det har med andra ord varit en växlande höst/vintervår eller vad man nu kan kalla den vinter som har varit. Den enda fördel har väl varit att man inte har skottat så mycket. Mina snödroppar blommar snart om vi får ett par soliga dagar. Det får man se fram emot, sedan dröjer det nog inte innan krokusen kommer. Nej nu är jag tidigt ute. De skall nog vänta till april innan de sticker upp så att de inte fryser. Det kan komma mycket kyla och snö än. Som alla nog har märkt så håller NCC på att borra i våra grunder för att vi där skall få bättre ventilation. Det kommer också att ske en besiktning inomhus. Det blev inte så mycket av mina tankar denna gång men ibland står det still. Man får hoppas att det funkar bättre tills nästa nummer.

Thomas i 5an

Rapport från styrelsen

Styrelsen beslöt att Städdagen kommer att gå av stapeln den 15/4. Vi hoppas att ni kommer och att ni tänker på att detta gör vi för att vi skall få en ren och trevlig miljö att vistas i. För att inte tala om pengar som vi sparar. Så kom ut och hjälp till att städa den 15/4. Om ni har förhinder att delta, ring Henrik 311516.

Nästa styrelsemöte är den 3 maj.

Planera in 8 maj då vi har årsmöte.

Har ni frågor som ni vill ska tas upp på nästa styrelsemöte, inkom med dem skriftligt i god tid före mötet.
Lämna era frågor till någon i styrelsen.

TV Nytt

Jag vill redan nu göra er uppmärksamma på att jag kommer att sluta som TV-ansvarig till årsmötet. Men fram till dess, ring mig om ni har fel.
Som ni kanske har märkt så har den tyska sportkanalen försvunnit. Den störde TV 4 varför den fått byta position. Ratta på TV:n så finner ni den.
Nu hoppas jag att alla har bra bild på sina TV-apparater.
På årsmötet kommer vi att bestämma hur vi skall göra med kanalerna i fortsättningen.

Det hände för 100 år sedan.

Varför uppmärksamma ett 1000-årsskifte genom att skiva om de sista 100 åren?

Jo, det är de oss närliggande som vi minns. Vi hörde föräldrar, farföräldrar och morföräldrar berätta om detta sekel. Vidare är 1900-talet den tid då det "hände" mest.

Här är ett axplock av vad som hände under 1900.

Det första luftskeppet, zeppelinare lyfte. Uppstigningen skedde på Bodensjön.

En s.k rysk sågfilare greps som spion på en krog i Örebro. Han talade dock ingen ryska utan var en vanlig skomakare som besökte staden i affärer.

Den konservativa tidningen Örebro Dagblad grundades. Tidningen levde till 1956.

Svensken Gideon Sundbäck uppfann blixtlåset.

Vem är gubben?

Jag bor ensam, för det där med rumskamrat tycker jag är som att gifta sig fast bara få nackdelar. Ingen eskort när man går ut och inget sexliv när hormonerna gör sig gällande. Fast jag borde säga att jag bodde ensam till helt nyligen. Då flyttade en tokig gammal gubbe in hos mig! Nej, inte med mitt medgivande och inte betalar han hyra. Han bara finns där. Hur som helst. När jag går till spegeln för att raka mig ställer den här tokiga gubben sig framför mig! Där står han med sitt rynkiga ansikte och ansats till dubbelhaka och med bilringar runt midjan och vägrar att flytta sig. Jag har skrikit åt honom att gå sin väg men han bara skriker tillbaka. Det blir han inte vackrare av. Det har gått så långt att jag har slutat att raka mig, så att säga. Gubben har också slutat att raka sig. Skägget är glest och grått och ser ovårdat ut. Han ger sig tydligen på min garderob också och ändrar mina kläder. Jag har smal midja, har fått många komplimanger under åren, men gubben syr in kläderna så de stretar förfärligt när jag försöker tränga dem på mig.

Mina papper kastar han bort och flyttar på allt tills ingenting finns där jag vet att jag placerade det. Han köper hem kakor och snask, vilket han inte borde göra eftersom han har problem med vikten. Jag kan ju unna mig lite emellanåt, men det verkar som om han glufsar i sig det mesta. Jag har för vana att ha en flaska whisky i kylan för att det är ju så nyttigt att ta ett glas till kvällen. Nästa morgon är flaskan ofta tom. Så han har problem på det området också. När jag i en affär försöker be om kläder i min storlek tittar expediten konstigt på mig. Gubben har tydligen varit där också. När jag till slut får på mig ett par verkligen snygga byxor och tittar mig i spegeln är det samma visa; gubben ställer sig framför mig och har satt på sig ett par likadana byxor. Behöver jag tala om att han ser löjlig ut i dem. Han har konstrat med telefonen också så den sällan ringer och telefonpresentatören har inga nummer. Jag vet att jag är ganska populär. Det har jag alltid varit och kvinnotycke har jag också. Men sedan gubben flyttat in hör jag sällan från någon. Så jag tittar på TV men där har han varit framme och gjort bilden suddig och skruvat ner volymen så jag knappt hör om jag inte skruvar upp den. På sistone har han roat sig med att knöla till madrassen, så när jag vaknar känner jag mig stel och har ont både här och där. Ibland flyttar han om möblerna så att jag går rakt på en stol som inte står där den alltid stått. Fula och ömma blåmärken är resultatet.

Men det allra värsta är att han tydligen sprungit runt och pratat med vänner och bekanta, till och med folk i affärer häromkring. De får alla så bråttom när de ser mig.

Om jag vill småprata så mumlar de ofta något i stil med:

- Jaja, det där har du redan berättat. Hörudu, förlåt mig, men jag måste springa. Jag vet ju att jag alltid ansetts som en sällskapsmänniska, ganska spirituell faktiskt. Men den här gamla gubben har lyckats göra mig osynlig! Vad skall jag göra? Vem är det som vill mig så illa? Om det är någon som vet varifrån gubben kommer, var snäll att meddela mig snarast.

För om jag inte blir av med honom – ja, då måste jag nog tänka på att flytta.

Thomas Bästa

Två luffare samtalar på parkbänken:

- Har du hört att brännvinet skall gå upp med 25 procent?
- Det är bra. Jag tycker att det har varit för blaskigt!

Du mamma, vad gjorde du egentligen när du var i min ålder eftersom du är så misstänksam nu?

- Älskling, säger hustrun, kan vi inte gå ut och roa oss i kväll?
- Jovisst, men det är bäst att du tar portnyckeln med dig ifall du kommer hem först.



Med hälsning
redaktör'n
tel.131 95
thomas.kilsberger@swipnet.se

Vi syns i nästa nummer!

Sundsbergar'n

Sundsberget 13 januari 2000



Det vinnande bidraget i foto tävlingen

Foto Ingrid Gipperth

Välkommen till Sundsbergar'n

I detta nummer:

Redaktörens tankar
Rapport från styrelsen
Anslagstavlan
Nytt på berget
Det hände för 100 år sedan.
Kockens förslag
Thomas Bästa

Redaktörens tankar



Knappt hade nyårsraketerna bränts av förrän man rusade in och kollade, fungerar datorn fungerar de övriga sakerna? För egen del började nyårsafton inte så roligt, pannan hade stannat på natten så det var svalt, om inte kallt inne när man vaknade. Kunde det vare den första buggen tänkte man, men det var kretskortet som slutat fungera så det var till att köra pannan manuellt. Det gick. Men tillbaka till den långa väntan på den stora smällen, då vi fruktade att flygplan skulle krascha, datorer löpa amok och all världens brödrostar och kylskåp skulle sluta att fungera. I dessa väntans tider har vi sett hur den nya tekniken och begreppet IT i alla dess former flyttat in i vår vardag. Blivit en naturlig del av den, men också upphöjts till frälsarens verktyg för vår stundande lycka. Vi umgås alltmer över chatt, mejl och sms, en miljon av oss går på banken på nätet, alltfler testar att handla i butiker och på auktioner på nätet och vi går definitivt ingenstans utan vår "nalle". Vi väntar på bredband, årets verkligt stora modeord. Blir det realitet som inte bara gör vårt surfarliv enklare och snabbare utan också det tekniska framsteg som på allvar främjar demokratin, utbildningen och distansarbetet. Tekniken finns, men vi väntar fortfarande på att den skall byggas in i våra hem. Det kommer inte bara att främja datan utan hela telefonibiten, med fasta avgifter. Vem vill väl inte minska på den räkningen. Jag hoppas att det nya året har börjat bra för er. Ni kommer att se en del nya saker i detta nummer. Hoppas att ni tycker om det.

Thomas i 5an

Rapport från styrelsen

Under våren och sommaren kommer fasaderna på våra hus att målas. Speciellt utskick kommer senare men tänk redan nu på att det är ingen idé att planera nya rabatter efter husväggen i år. Sand kommer att finnas i en av de gamla sopptunnorna i "gamla soprummet" förrådet. Styrelsen har gjort en ansvarsfördelning som följer.

Områden

Västbers måleri
El, ventilation, värme, vatten
Försäljning
Städdagar, besiktning
Yttre skötsel

Kontaktperson

Ari Kainulainen Sundsbergsv. 7
Stig Björklund Sundsbergsv. 11
Tommy Botström Sundsbergsv. 10
Henrik Dalin Sundsbergsv. 3
Annalena Kilsberger Sundsbergsv. 5
Claes Carlsson Sundsbergsv. 8
Gunne Holmberg Sundsbergsv. 4

Syrelsen beslöt också att annonsering, vid försäljning av hus, på hemsidan www.sundsberget.nu kostar 200 kr och får ligga ute under en månad.

Vid inbrott skada eller överkan ska bostadsinnehavaren kontakt sitt försäkringsbolag.

Nästa styrelsemöte är den 7 februari

Har ni frågor som ni vill ska tas upp på nästa styrelsemöte,
inkom med dem skriftligt i god tid före mötet.
Lämna era frågor till någon i styrelsen.

Anslagstavlan

Skicka in tips så att anslagstavlan lever.

Nytt på berget

Vi har för närvarande två lediga hus.
Vet ni någon som vill flytta hit, kontakta Tommy.

Det hände för 100 år sedan.

Varför uppmärksamma ett 1000-årsskifte genom att skiva om de sista 100 åren?
Jo, det är de oss närliggande som vi minns. Vi hörde föräldrar, farföräldrar och morföräldrar
berätta om detta sekel. Vidare är 1900-talet den tid då det "hände" mest.
Här är ett axplock av vad som hände under 1900.

*Världsutställningen i Paris arrangerades. Den besöktes av 50 miljoner människor som inte
behövde traska och gå över området. Det fanns en rullande trottoar. En annan sevärdhet var
arkitekten Folke Zettervalls ritningar till det nya stationshuset i Kumla.*

*Hålahults sanatorium, Sveriges första för lungsjuka stod klart. Det bekostades av Oskar II:s
jubileumsfond. Majestätet själv förrättade invigningen. Med var också drottning Sofia som
var så klen att hon framfördes i bärstol.*

*Folkskolan i Ölmbrotorp hölls stängd till följd av difteri bland barnen. Sjukdomen spred sig
även till Kil.*

Länstyrelsen i Örebro tillstyrkte användandet av giljotin vid avrättning.

Noras folkmängd var 1660 personer.

*En helårsprenumeration på Allehanda kostade 6 kronor per år,
men så fick läsarna bare en fyrsidig tidning.*

Dessa notiser är hämtade ur boken 100 år med Nerikes Allehanda.

Kockens förslag



Variant av Sjömansbiff

4 portioner
400g oxkött, t ex ytterlår
salt, peppar
2 msk olja
8-10 potatisar
2 gula lökar
2 morötter
1 vitlöksklyfta 1 klyfta (ca 200 g) vitkål
1 flaska (33cl) öl
1 kvist timjan
6 vitpepparkorn
1 lagerblad

Skiva köttet i ½ cm tjocka skivor.
Värm hälften av oljan i en panna.
Bryn köttet på båda sidorna. Salta och peppra.
Skala och skiva potatisarna, löken och morötterna.
Hacka vitlöken och skär vitkålen i mindre bitar.
Varva kött, potatis, lök, morötter och kål i en gryta.
Häll på öl och lägg i timjankvist, vitpepparkorn och lagerblad.
Låt koka 45-50 minuter.
Servera med hackad persilja, riven pepparrot och senap i skålar som
var och en själv kan krydda rätten med.

Har du ett gott förslag kontakta redaktör'n

Thomas Bästa

En svensk hare såg en norsk hare hoppa över gränsen från Norge till Sverige.
Den svenska haren hoppade då fram till den norska haren och frågade.:
-Varför flyr du från Norge?
-Det är älgjakt i Norge nu.
-Ja, men du är ju ingen älg.
-Nä, men försök övertyga norrmännen om det.

Tolv norska marinsoldater drunknade härom dagen.
Deras ubåt fick motorkrängel och de gick ut för
att putta igång den.

-Vet du varför NCC:s nybygge rasade?

-Nej.

-Jo, de hade inte färdigtapetserat, när de rev byggnadsställningen.

Två personer möts på stan. Den ena frågar:

-Vad sysslar du med nu för tiden?

-Ingenting.

-Trivs du med det?

-Ja, fast konkurrensen är stenhård.



Med hälsning
redaktör'n
tel.131 95
thomas.kilsberger@swipnet.se

Vi syns i nästa nummer!